

Voor 't kantkussen

René De Clercq (1877 - 1932)

Hipp. Everaerts

Zang

1. Los - jes, los-jes, los - jes, Vlie- gen doen de
 2. Zachtjes, zachtjes, zacht - jes, Rei- zen ons ge-
 3. Los - jes, los-jes, los - jes, Kin- ders gaan als

Zeer matig

Klavier

6

ietwat vertragen

klos- jes, Van den e- nen kant, Naar den andren kant. Van den e- nen kant, Naar den
 dachtjes, Van den e- nen kant, Naar den andren kant. Van den e- nen kant, Naar den
 klos- jes, Van den e- nen kant, Naar den andren kant. Van den e- nen kant, Naar den

ietwat vertragen

10

andren kant. Vrouwkens komen vra- gen: Wie zal dat kan- tje dra- gen? Het
 andren kant. Kan er ie- mand pei- zen, Waar die gedacht- jes rei- zen? Naar
 andren kant. Kin- derkens der ar- men, Wie reikt er u zijn ar- men? Het

15

lief - ste kind, het Ko - nings- kind, Het lief - ste kind van 't land!
 't lief - ste kind, naar 't Konings- kind, Naar 't lief - ste kind van 't land!
 lief - ste kind, het Ko - nings- kind, Het lief - ste kind van 't land!

19-08-1917